

24 oktober

Beste mensen,

Dé vraag van de afgelopen weken was...

Wie. Is. De Mol?

Na vanavond weten we wie in dat spelprogramma wekenlang haar of zijn medekandidaten om de tuin heeft geleid en zich anders heeft voorgedaan.

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik vind een beetje vermaak deze weken af en toe wel fijn. Even mijn zinnen verzetten en daarna weer over naar de orde van de dag.

Dus ook naar de dienst van morgenochtend.

De voorganger is dan ds. Theo van Beijeren uit Roden en Luuk Tuinder zingt en bespeelt het orgel.

Daarnaast wil ik uw aandacht vragen voor ons project rond het jaarthema 'Het goede leven' en jou en u attenderen op de expositie die we willen organiseren in de kerk. Jij en u kunnen een persoonlijk voorwerp aanleveren voor deze expositie, dat is een unieke kans! Meer informatie vindt u op de website.

De laatste weken luister ik weer veel naar muziek. Ook een vorm van vermaak, maar voor mij is het meer dan dat. Muziek kan me zo ontroeren, verwonderen en laten genieten. Een nummer wat is blijven hangen is 'Door de wind'. Geschreven door Stef Bos, maar in het programma 'Beste Zangers' prachtig vertolkt door Sanne Hans.

U kunt [hier op de link klikken](#).

*Door de wind,  
door de regen,  
dwars door alles heen,  
door de storm,  
al zit alles me tegen,  
met jou,  
ben ik nooit alleen.*

Een mooie zondag gewenst.

Hartelijke groet,  
Esther de Vegt